

Goedemorgen

Kent u ze nog de gele praatpalen langs de weg. Ongeveer 57 jaar was een praatpaal de reddingsboei voor automobilisten met pech. Maar door de komst van de mobiele telefoon is hij overbodig geworden. Het was een geruststellende gedachte als na een wandeling langs de snelweg de paal in zicht kwam. Daar kon je vragen om hulp, werd er geluisterd, en wist je dat vervolgens technische hulp in aantocht was. In Psalm 91 gaat het ook over hulp, hulp die veel verder gaat. Hulp in de vorm van een schuilplaats. God is ook onderduikadres, een schuilplaats. Een schuilplaats is geen eindstation, maar een moedgever voor onderweg. Het is een bereikbare plaats. Vol emoties komen we er binnen. Je mag er wonen, wonen in God. Als buiten de duisternis dreigend over het leven ligt, mag jij slapen onder de vleugels van de Heer. Als je wat tot jezelf gekomen bent, opgeborgen in de schuilplaats Jezus, begin je je al af te vragen: Waar ben ik eigenlijk? Welke herberg is dicht. Dan zegt de dichter van Psalm 91: Mijn God. Buiten raast gevaar. Zachtjes zegt deze man in zijn schuilplaats: Mijn God, op wie ik vertrouw. Jezus, ik reken op u. Als U niet voor mij zorgt, blijk ik nergens. Denk je dat eens in: De Allmachtige, de Allerhoogste is mijn God. Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 24 september

Voorganger	: Mevr. Da. Ineke de Kok – Mellema uit Wilsum
Collectes	: 1. Kerk; 2. Diaconie; de uitgangscollecte is voor het bouwfonds
Organist	: Jannes Lopers
Ouderlingen v. dienst	: Leny van der Touw en Willem Meijer
Thema	: Praatpaal
Koster	: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760 Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 24 sept	: Johanna v.d Linde
Oppasdienst 1 okt	: Angelique en Ruth
Kindernevendienst	: Er is geen kindernevendienst. Jonge kinderen kunnen naar de oppas. Volgende week is er weer kindernevendienst.

Pastoraat

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw. A. Kiers-Beute, Karspelstraat 8 en worden gebracht door Hilly Hoekman.

Meeleven

Mw. T. Hoekman-Fluit, Bramenweg 19 is opgenomen geweest in Zwolle voor een Aneurysma operatie maar is gelukkig weer thuis.

We wensen haar een voorspoedig herstel toe.

We wensen degenen die nog ziek zijn of die een operatie moeten ondergaan (ook zij die niet genoemd worden) Gods zegende nabijheid toe en kracht om te herstellen.

Bevestiging Ambtsdragers

In de morgendienst van 1 oktober zal Adriaan Jans Timmerman belijdenis doen van zijn geloof.

In deze dienst zullen ook de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd en nemen we afscheid van de vertrekkende ambtsdragers. Deze dienst wordt geleid door ds Klaas Dirks van der Hout. De volgende mensen worden bevestigd in hun ambt, Yvonne van de Linde als diaken en Adriaan Jans Timmerman als jeugdouderling en Yeb Reitsma als voorzitter van de diaconie. Yeb Reitsma geeft aan dat hij de beslissing wel overwogen heeft genomen en met vol vertrouwen zijn taak als voorzitter van de diaconie op zich neemt.

Zoals eerder dit jaar al is gemeld, nemen de volgende mensen afscheid van de kerkenraad. Korné de Boer neemt afscheid als voorzitter van de diaconie en Herma Tjeerdsma neemt afscheid als diaken.

Arnoud Bouwknegt en Anneminke Drost nemen beiden afscheid als jeugdouderling.

Als kerkenraad zijn wij blij dat bovengenoemde mensen zich, samen met anderen, willen inzetten voor het werk in onze gemeente.

Belijdenis en Bevestiging op 1 oktober a.s.

Toen mij het verzoek werd gedaan om de dienst van 1 oktober a.s. samen met Adriaan Jans Timmerman voor te bereiden, ben ik daar van harte op ingegaan. Want wat is er anno 2017 mooier dan dat iemand openlijk belijdenis wil doen van zijn geloof in God! In een paar openhartige gesprekken hebben we de dienst 'op poten gezet'. Ook is daarbij het afscheid en de bevestiging van ambtsdragers betrokken.

Maar helaas kan ik onze voornemens niet uitvoeren. In mijn persoonlijke omstandigheden heeft zich een drastische wending voltrokken. Na veel onderzoeken is gebleken dat ik kanker heb in de rechter nier-leider (ureter) en dat daarom deze nier-leider én de nier verwijderd moeten worden. Een grote operatie, maar gelukkig wel met redelijke perspectieven. De opnamedatum is nog niet bekend, want er is een grote wachtlijst... U kunt zich wellicht voorstellen dat mijn gedachten en gevoelens zich nu op een heel ander niveau bevinden dan de voorbereiding en uitvoering van de dienst op 1 oktober. Samen met Anneke – wat een geluk, want 'samen'! – ga ik echter de tijd tot en na de operatie tegemoet, vertrouwend op Gods nabijheid.

Fijn dat ds. Klaas Dirks van der Hout de dienst kan en wil overnemen, ook een 'oud-predikant' en dus een bekende. Wellicht zal ikzelf wel aanwezig zijn, ik hoop dat! Maar dan niet als voorganger, maar net als u als meelevend gemeentelid, meeziend en van harte blij dat iemand zo openlijk zijn geloof betuigt, en dat er weer gemeenteleden aantreden om het werk van de kerk mee te leiden.

U bent er toch ook!!!

ds. Peter van Heiningen

Voorbeden

Voorbeden kunnen gemeld worden in de kerkenraadkamer.

Contactpersoon pastoraat

Contactpersoon pastoraat : Mw. Sita Zuidema Dorpsstraat 137 tel. 491512 / 06-10778946
e-mail: eppezuidema@hetnet.nl

Agenda en overige mededelingen

Aanspreekpersonen

Voor pastorale dingen: Sita Zuidema tel. 491512, email: eppezuidema@hetnet.nl

Voor bestuurszaken kerkenraad etc.: Joke Meinen of Bert Winters, email: scribaat@gereformeerdekerk.nl. Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling zondag: Henk Duker tel.491365, email: dukertax@hetnet.nl

Koffiedrinken

Na afloop van elke ochtenddienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee bij- en na te praten. Voor de kinderen is er limonade.

Geboren

Agelopen woensdag zijn wij de trotse ouders en is Liza de grote zus geworden van **Bram**. Klaas Jan en Evelien Heidmeijer, Polderstraat 19.

Kyria gespreksgroep

Op **woensdag 27 sept. 2017** is er Kyria gespreksgroep om **20.00 uur** in de Gereformeerde Kerk.

Bruce Springsteen Event!

Hebt u, hebben jullie de posters al zien hangen? Bruce Springsteen Event op **zondag 15 oktober om 14.30 uur**. Event betekent belevenis! Nou dat gaat het zeker worden. Wat een enthousiaste groep mensen is nu bezig om liederen in te studeren van Bruce Springsteen. Wat heeft hij met deze liederen bedoeld? Wat is er gebeurd dat hij zulke mooie liederen heeft geschreven? Benieuwd naar al die nummers die je zo vaak gehoord hebt, maar misschien helemaal niet weet dat er zo'n beleving achter zit? We zullen het horen op 15 oktober. Van harte welkom! Anneminke Drost

Ter herinnering Oproep!

Gezocht een contactpersoon voor de verzorgingshuizen in Meppel. Wie voelt zich geroepen? Aanmelden kan bij Willy Boer, tel: 491645.

Op de leesplank

Dankbaar. Dankbaarheid is een typisch christelijke waarde. "Dank God onder alle omstandigheden," zegt de Bijbel. Maar ook niet-gelovigen stellen vast dat een dankbare levenshouding een positief effect heeft. Je wordt er een gelukkiger mens van. "Dankbaarheid" is het thema van de nieuwste Perspectief. Wat kunt u daarin o.a. lezen: Bert Janssen overleefde een hartstilstand. "Geluk? Nee! Een wónder!"; in "De wereld draait door" gaf prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar klinische psychologie, ruim twee jaar geleden tv-colleges over het menselijk brein. Hem werd gevraagd wat hem hierin zo fascineerde. "In de eerste plaats om te laten zien hoe schitterend dat brein in elkaar zit, dat we er dankbaar voor mogen zijn dat we..." Dan hapert de anders zo vlot sprekende hoogleraar even en herstelt zich en zegt: "Dankbaar is een beetje een raar woord, maar dat het prachtig is hoe het werkt."

Liederen:

Voor de dienst : EL. 357:1,3 Vreugde, vreugde louter vreugde

Tijdens de dienst : Zingende Gezegend 213:1,2,3 (melodie Psalm 84):Nieuw Liedboek 364:1,3,4,5 / Gezang 322:1,3,4,5 (liedboek van de kerken 1973) Hoor Gij ons aan!; Nieuw Liedboek 966:1,2,3/ Gezang 344:1,2,3 liedboek voor de kerken, Het heil des hemels werd ons deel; Nieuw Liedboek 966:5 Lof Vader, Zoon en Heilige Geest; Evangelische Liedbundel 241:1,2,3 Wees stil voor het aangezicht van God; Gezang 95:1,3 (liedboek van de kerken 1973)Nu bidden wij met ootmoed en ontzag; geloofsbelijdenis: Evangelische Liedbundel 289:1,2,3 (melodie Gezang 293 liedboek van de kerken); Nieuw Liedboek 416:1,2,3 Ga met God ; Nieuw Liedboek 416:4.

Mededelingen zondag 24 september 2017 jaargang 14 nr. 25



Dorpsstraat 7, Nijeveen, tel. 0522 – 491671
Websiteadres: www.gereformeerdekerk.nl
Redactieadres: Maria van Gasteren, Griftestuk 13
allmarad@home.nl Tel. doorgeven kan ook via:
0522- 491141