

Goedemorgen

Jesus richt in Lucas 18 vers 9 de gelijkenis tot de Farizeeërs die, in plaats van te vertrouwen op de genade van God, op hun eigen gerechtigheid vertrouwen. Hun zelfvertrouwen gaat gepaard met verachting van anderen, dat wil zeggen de zondaars die de wet niet kennen. We zijn erg tegen de Farizeeërs. De Farizeeër bidt: O God, ik dank U dat ik niet zo ben als de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen of ook als deze tollenaar. Zijn gebed is in wezen in monoloog. Zijn "ik" staat centraal. Wat zit er voor kwaads in dit gebed? Het gaat goed met de Farizeeër en hij doet meer dan de wet van hem eist. Mag je God er niet voor danken dat het goed met je gaat? Want zo'n tollenaar? Een schande voor de samenleving. De tollenaar bidt: "O God, wees mij zondaar genadig. Nou, dat mag ook wel. Want inderdaad is hij een zondaar, een zondaar van formaat. Toch houdt Jezus het met de tollenaar. Waarom? Omdat de Farizeeër één groot gebrek heeft: hij vergeet bij zijn eigen gebed ook nog te voegen het tollenaarsgebed. Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 24 februari 2019

Voorganger	: ds. H. de Kok-Mellema uit Wilsum
Collectes	: 1.Kerk; 2. Diaconie; de uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
Organist	: Arjan Kroes
Ouderling v. dienst	: Jan Roelof Klaassen
Lector	: Ritza Kroeze
Koster	: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760 Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 24 februari	: Rigtje Karsen
Oppasdienst 3 maart	: Ank Bouwknegt
Kindernevendienst	: Er is vandaag geen kindernevendienst.

Pastoraat

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. J de Roo, Burg. Weimalaan 19 en worden gebracht door Coby van 't Ende.

Vorige week gingen de bloemen naar Mw. H. Bron-Punt, Dorpsstraat 90.

Meeleven

Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis Mw. W. Wijnstra-Bulthuis, Rembrandtstraat 21

Voorbedeboek

Voorbeden kunnen gemeld worden in de kerkenraadskamer.

Contactpersoon pastoraat

Contactpersoon pastoraat : Mw. Sita Zuidema Dorpsstraat 137 tel. 491512 / 06-10778946
e-mail: eppezuidema@hetnet.nl

Agenda en overige mededelingen

Aanspreekpersonen

Voor pastorale dingen: Sita Zuidema tel. 491512, email: eppezuidema@hetnet.nl

Voor bestuurszaken kerkenraad etc.: Joke Meinen of Bert Winters, email: scribaat@gereformeerdekerk.nl. Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling zondag: Klaas Klomp tel. 06-28945301, email: klaasklomp@hotmail.com

Koffiedrinken

Na afloop van elke ochtenddienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee bij- en na te praten. Voor de kinderen is er limonade.

Volgende week

Volgende week gaat voor mevrouw Suzanne Groote uit Hoogeveen.

ZOA

Wie weet kan ik u over de streep te trekken een uurtje te besteden voor de hulp die de ZOA biedt?

Sinds vorig jaar ben ik wijkcoördinator van de ZOA in Nijeveen en help mee de jaarlijkse ZOA-collecte in Nijeveen te organiseren. De laatste twee jaar is het aantal collectanten - en daarmee de opbrengst - sterk gedaald. Daar kunnen we verandering in brengen.

Van de site van de ZOA:

"Een ramp overkomt je. Net als een conflict. Je kunt er niets aan doen, en toch word je erdoor getroffen. Angst en verdriet overheersen. Onderdak, eten en drinken vormen elke dag een zorg. Wanneer wordt alles weer zoals het ooit was?"

Over ZOA

ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat we in de gebieden zelf actief zijn, weten we wat de mensen nodig hebben. Eerst richten we ons op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten we ons op zowel noodhulp als wederopbouw."

Meer over het mooie en broodnodige werk van de ZOA is te vinden op www.zoa.nl

In 2019 is de collecteweek van 24 tot en met 30 maart. Help je mee?

Elke collectant hoeft niet langer dan 1 á 1 ½ uur te lopen. Het zou fijn zijn als veel van jullie hier positief op reageren, liefst zo snel mogelijk. Mail voor opgave naar nel@christiaanhoogeveen.nl of bel: 0522-475601. Dan neem ik contact met je op.

Een excuus om niet te collecteren is soms: "Het helpt toch niet zo'n klein beetje in de collectebus!" De regio-coördinator van de ZOA vertelde dat het bedrag dat opgehaald wordt **verviervoudigd** wordt o.a. door overheidssubsidie en EU-gelden. Vorig jaar bracht de landelijke collecte €700.000 op. Als je dat met 4 vermenigvuldigt.....

Nel Hoogeveen Dorpsstraat 42 Nijeveen

Inzameling DE-punten voor de Voedselbank Meppel



Van één van de kerkleden kwam de vraag of ze ook DE-waardepunten in kon leveren voor de Voedselbank Meppel? We vonden het een geweldig idee en hebben dit nagevraagd. De Voedselbank Meppel wil graag DE-waardepunten ontvangen. In december van dit jaar gaat de Voedselbank de punten verzamelen en die kunnen ze dan begin 2020 inleveren om pakken koffie te ontvangen

van DE. Zo kan de voedsel-bank in 2020 pakken koffie uitdelen aan mensen die het hard nodig hebben.

Waarom koffie? Douwe Egberts steunt deze actie, want het merk wil mensen in Nederland dichterbij elkaar brengen onder het genot van een kopje koffie. Koffie kan gezien worden als een uitnodiging om contact te maken met elkaar, en door dat contact worden onderling bestaande banden versterkt. Koffie is vaak een zeldzaam product voor voedselbanken, omdat het lang houdbaar is en bijna nooit wordt 'afgeschreven'. Het komt weinig voor in voedselpakketten, maar wordt buitengewoon gewaardeerd.

December is nog ver weg, maar we willen wel alvast beginnen met sparen. We hopen dat u de gespaarde DE-waardepunten uit uw keukenlade wilt halen en wilt inleveren, bij voorkeur geteld in pakketjes van 100 of 1000. U kunt de punten inleveren in een enveloppe in de kratten die in de drie kerken van Nijeveen en Kolderveen staan. Ook kunt u de punten inleveren bij familie Van Gasteren, Griftestuk 13.



Ter herinnering. Huispaaskaarsen

Op het memobord in de hal hangt weer de opgavelijst voor de huispaaskaarsen. De prijzen staan erbij. Kaarsen spelen een belangrijke rol in de geloof - en sfeerbeleving. Kaarsen symboliseren licht, hoop, nieuw leven, maar lenen zich ook bij uitstek voor herdenken, stilstaan, overpeinzing. Op de leesplank in de sluis ligt ter inzage de nieuwe catalogus 2019. Voor inl.: tel. 491645, Willy Boer.

Op de leesplank

In de Elisabethbode is het thema: Wat helpt bij verlies? Het thema van dit nummer spreekt u misschien totaal niet aan. Het is geen fijn onderwerp rouw en verlies. Bovendien bent u wellicht helemaal niet in rouw. Mis! Iedereen heeft te maken met verlies. Bij rouw denken we al gauw aan het verlies van een geliefde. Maar je moet in het leven ook vaak afscheid nemen van iets wat je dierbaar is: een huis, een verlangen, je gezondheid. Wat kunt u lezen over het thema: Mensen verwennen dat doe je in een hospice; Elke dag worden we geconfronteerd met leed veraf en dichtbij. Vaak voelen we iets van pijn, maar na een dag of wat zijn we het weer vergeten. Het leven gaat toch verder? Totdat het jezelf treft ...; mensen met een verlieservaring, zo help je ze. Neem eens een exemplaar van de Elisabethbode mee en laat u inspireren door het blad met een Boodschap.

Liederen:

Voor de dienst : Lied 221:1,2,3 Zo vriendelijk en veilig als het licht

Tijdens de dienst : Psalm 27:1,2; Psalm 27:7; Lied 91a:1,3 Wie in de schaduw Gods mag wonen; Psalm 119:6,12; Psalm 139:1,14; Evangelische Liedbundel 308:1,2,3 Doorgrond mijn hart; Geloofsbelijdenis (melodie Lied 103c-Loof de Koning heel mijn wezen) Ik geloof dat God mijn Vader.

Mededelingen zondag 24 februari 2019 jaargang 16 nr. 5



Dorpsstraat 7, Nijeveen, tel. 0522 – 491671

Websiteadres: www.gereformeerdekerk.nl

Redactieadres: Maria van Gasteren, Griftestuk 13

**allmarad@home.nl Tel. doorgeven kan ook via:
0522- 491141**