

Goedemorgen

Drie Koningen. Het verhaal is bekend. Drie wijzen volgen een ster en reizen naar een land bestuurd door Koning Herodes. Hij bestuurde het Joodse land en deed dat bij de gratie van het machtige Rome. Hij mocht zich zelfs een tijd de vriend van keizer Augustus noemen. Maar desondanks was hij een tragische figuur. Enerzijds probeerde hij de gunst van de Joden te winnen, bijvoorbeeld door de bouw van de tempel. Anderzijds was hij door iedereen gehaat om zijn wreedheid. Hij liet zelfs drie van zijn eigen zoons ombrengen. Volgens de Romeinse schrijver Marobius bracht dit keizer Augustus tot de uitspraak: 'Men kan beter Herodes' varken zijn dan zijn zoon.' Als iemand die geen varkensvlees at, liet Herodes immers varkens leven. Herodes leefde dag en nacht met het gevoel dat verraad aan alle kanten op hem loerde. En om dat in de kiem te smoren, schrok hij voor geen intimidatiemiddel, geen gewelddaad en geen wreedheid terug. Bijeenkomsten van het volk werden verboden. Een geheime staatspolitie werd opgericht. Elke beweging onder de burgers werd bespioneerd. De overlevering vertelt dat hij zich meerdere keren zelf onder het volk begaf om af te luisteren wat men over hem vertelde. In dat wrede, harde leven verschijnen drie wijzen uit het oosten, mogelijk astrologen uit Babylonië. Er waren in die tijd tal van contacten tussen Joden en Babyloniërs. De wijzen gaan op zoek naar de Koning der Joden. Later werden de wijzen aangeduid als drie koningen. Het Koningschap van Jezus staat stellig in tegenstelling tot het koningschap van Herodes. De wijzen zien een ster in het oosten, een bepaalde stand van de sterren. Als Herodes, waarschijnlijk indirect, het nieuws hoort van de komst van de wijzen is dat voor hem een mengsel van vrees en boosheid. Het gevoel van heel Jeruzalem is angst en verwarring. Dat komt de door de vrees van maatregelen van Herodes. De wijzen trekken verder. Het verschijnsel in de sterrenwereld dat in hun eigen land de aandacht van de wijzen getrokken had, deed zich na hun vertrek uit Jeruzalem opnieuw aan hen voor. Op hun gehoorzaamheid aan de woorden van de Schrift schonk God aan de wijzen het teken van de ster. Ze gaan naar het kindje geboren in Bethlehem. Bethlehem dat door het kleine aantal inwoners, niet veel invloed had in Judea, is door de leidsman die uit deze stad zou voorkomen toch van grote betekenis. De wijzen gingen op reis. Een reis naar Het kind, omdat ze een ster hadden gezien. Ze hebben huis en haard achtergelaten om te reizen. In het begin van het nieuwe jaar sta je extra stil bij je eigen levensreis. Wat laat ik achter me, wat zal het jaar me brengen? Waar zal de weg me dit jaar brengen? De ene levensreis is makkelijker dan de andere. De ene levensreis duurt langer dan de andere. 'De langste reis is de reis naar binnen', zei Dag Hammarskjöld ooit. Bij elke reis is een baken onmisbaar. Ga jij en gaat u dit jaar als pelgrim onderweg met de Wijzen? Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 6 januari 2019

Voorganger	: ds. P.G. van Heiningen
Collectes	: 1. Kerk; 2. Bloemenpot; de uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
Organist	: Jannes Lopers
Ouderling v. dienst	: Klaas Klomp
Koster	: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760 Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 6 januari	: Johanna vd Linde en Laura Klok

Oppasdienst 13 januari : Anneminke Drost en Jorinde Kroes
Kindernevendienst : Er is vandaag kindernevendienst. Wat jullie gaan doen is nog een verrassing ...

Pastoraat

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. A. Schaapman, Bramenweg 10 en worden gebracht door Clara Kooiker.

Meeleven

Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis Dhr. H. Dekker, 't Kerspel kamer 15.
Opgenomen en ontslagen, Mw. Eelkje de Boer-Zuidema, Kolderveense Boevenboer 64

Voorbedeboek

Voorbeden kunnen in het voorbedeboek worden geschreven of gemeld in de kerkenraads-kamer.

Contactpersoon pastoraat

Contactpersoon pastoraat : Mw. Sita Zuidema Dorpsstraat 137 tel. 491512 / 06-10778946
e-mail: eppezuidema@hetnet.nl

Agenda en overige mededelingen

Aanspreekpersonen

Voor pastorale dingen: Sita Zuidema tel. 491512, email: eppezuidema@hetnet.nl
Voor bestuurszaken kerkenraad etc.: Joke Meinen of Bert Winters, email: scribaat@gereformeerdekerk.nl. Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling zondag: Klaas Klomp tel. 06-28945301, email: klaasklomp@hotmail.com

Koffiedrinken

Na afloop van elke ochtenddienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee bij- en na te praten. Voor de kinderen is er limonade.

Volgende week zondag

Volgende week gaat ds K.D. van den Hout uit Woudrichem voor.

Ter herinnering. Uitnodiging Kerkcafé

De kerk café avond van 9 januari is in De Schalle en niet in de Geref. Kerk.
Woensdag 9 januari – 20.00 uur Dorsphuis 'De Schalle' – bovenzaal.

Het beste en het lastigste uit jezelf halen

Mensen zijn altijd op zoek geweest naar wie ze zelf zijn en naar hun plaats in de wereld. Het is een zoektocht die nooit ophoudt, want de wereld verandert voortdurend en wij mensen veranderen mee. In onze zoektocht staan we op de schouders van generaties voor ons. Zij hebben ons levenservaring doorgegeven, wij voegen onze belevenissen daaraan toe. Nieuw in onze tijd is bijvoorbeeld de wens en noodzaak om onszelf te ontplooien in onze relatie en op ons werk. We willen het beste uit



onzelf halen. Dat is een mooie uitdaging én vraagt veel van ons. Want als we zoeken naar het beste in onszelf, stuiten we onherroepelijk ook op onze lastige kanten. Hoe gaan we met beide om?

Aukje Westra gaat in deze bijeenkomst van het kerkcafé met ons in gesprek over de zoektocht naar wie we zijn. Zij haalt haar inspiratie uit eeuwenoude wijsheidsverhalen. Ze brengt structuur aan in het gesprek met behulp van een modern model uit de wereld van de psychologie. Aukje Westra werkt als predikant in Havelte en heeft na haar studie theologie de Hbo-opleiding Psychosynthese afgerond en zich enkele jaren verdiept in PRI (Past Reality Integration). **Iedereen is van harte welkom!**

Het kerkcafé is een ontmoetingsplek voor én door iedereen uit heel Nijeveen en omgeving. Het gaat om ontmoeten in de breedste zin van het woord. In het kerkcafé wordt gepraat, nagedacht en ben je actief bezig met elkaar. Deze avond wordt voorbereid door Herma Klaassen, Gea Veeloo, Aukje Westra, Geertje de Boer (deboery@kpnmail.nl). Tot ziens in het Kerk Café!

Ter herinnering. Russische en Griekse iconen

Tot begin februari 2019 is er een unieke tentoonstelling van Russische en Griekse iconen in het Drukkerijmuseum van Meppel. De expositie is met de museumjaarkaart gratis toegankelijk, inclusief museumbezoek.

Liederen:

Voor de dienst : lied 518: 1,4,6

Tijdens de dienst : lied 273: 1 en 6; lied 8a: 1,2,3; lied 487:1,2; Lied 520: 1,2 allen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5,6,7 allen; lied 319: 1,4,5,7; lied 496: 1,3; lied 919: 1,2 3,4 (lied van de sterren); Lied 419.

Mededelingen zondag 6 januari 2019 jaargang 16 nr. 1



Dorpsstraat 7, Nijeveen, tel. 0522 – 491671
Websiteadres: www.gereformeerdekerk.nl
Redactieadres: Maria van Gasteren, Griftestuk 13
allmarad@home.nl Tel. doorgeven kan ook via:
0522- 491141