

Goedemorgen

De melodie van de Psalm 122 in ons liedboek is al in 1551 gemaakt door Loys Bourgeois, die aanhanger van Calvijn was en cantor in Genève. Hij maakte veel melodieën bij de psalmwerkingen van Clément Marot. Het is een opgetogen lied vol liefde voor Jeruzalem, de stad van God. Daar is God met zijn Geest aanwezig, daar staat zijn huis. Daarheen trekken alle stammen van Israël om de Heer te eren en de grote feesten te vieren. In de psalm in de bijbel is een onderverdeling te maken in drie gedeeltes: Vers 1-2: woorden tot Jeruzalem. Vers 3-5: woorden over Jeruzalem. Vers 6-9: woorden tot Jeruzalem. Jeruzalem, er is bijna geen stad op aarde die een langere en meer bewogen geschiedenis achter de rug heeft. In de Bijbel wordt de stad met vijf namen genoemd. Jeruzalem wordt in het Oude Testament 656 maal bij de naam genoemd. In de psalmen wordt vaak uitbundig de schoonheid van de stad Jeruzalem bezongen, van haar poorten en muren. En in 't bijzonder de schoonheid van de tempel, die gebouwd was op de berg Sion. Daar was het hart van Israëls eredienst. Op weg naar Jeruzalem. Reizen en trekken is niet iets van deze eeuw alleen. Al in de vorige eeuw was het niet ongewoon om te reizen naar deze stad. En de kruisvaarders waren al opgetrokken naar het heilige land om te vechten en te sneuvelen. En in Israël waren pelgrims geen onbekenden. Het is maar de vraag met welke bedoelingen je de heilige stad nadert? Om de muren neer te halen of met goede bedoelingen? Om de poorten binnen te stormen of om binnen te dansen. De reis naar Jeruzalem is geen eenzaam avontuur. Er zijn mensen om u heen die u opwekken: "Ga je mee?" Gaan en staan met open handen. Gaat u mee, naar Jeruzalem? Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewent.

Zondag 5 mei 2019, 3^e zondag van Pasen, Bevrijdingsdag

Voorganger	: ds. J. Bakker uit Hoogeveen
Collectes	: 1. Kerk; 2. Diaconie; uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
Organiste	: Ruth Pos
Ouderling v. dienst	: Albert Bron
Lector	: Jeanette Masteling
Mmv	: Christelijk Mannenkoor Meppel o.l.v. Johan Rodenhuis
Koster	: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760 Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 12 mei	: Riëtte Smit
Oppasdienst 19 mei	: Nienke Karsten en Ruth Oosterhuis + Laura Klok (E-meeting)
Kindernevendienst	: Er is vandaag kindernevendienst.

Pastoraat

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw. A. Strijker-Vink, Reggersoord, afd. 2 kamer 9 en worden gebracht door Herma Klaassen.

Meeleven

We wensen allen die ziek zijn Gods zegenende nabijheid toe en kracht om te herstellen.

Voorbedeboek

Voorbeden kunnen in het voorbedeboek worden geschreven of gemeld worden in de kerkenraadskamer.

Vakantie

Ds. Vjko Top heeft t/m 6 mei vakantie.

Contactpersoon pastoraat

Contactpersoon pastoraat : Mw. Sita Zuidema Dorpsstraat 137 tel. 491512 / 06-10778946
e-mail: eppezuidema@hetnet.nl

Agenda en overige mededelingen

Aanspreekpersonen

Voor pastorale dingen: Sita Zuidema tel. 491512, email: eppezuidema@hetnet.nl

Voor bestuurszaken kerkenraad etc.: Joke Meinen of Bert Winters, email:

scribaat@gereformeerdekerk.nl. Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling zondag: Klaas Klomp tel. 06-28945301, email: klaasklomp@hotmail.com

Koffiedrinken

Na afloop van elke ochtenddienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee bij- en na te praten. Voor de kinderen is er limonade.

Volgende week

Volgende week is de voorganger mevr. P. A. Eigenhuis-de Kool uit Lemele.

Tuinonderhoud rond de kerk.

De tijd van tuinonderhoud breekt weer aan, ook rond de kerk. We moeten ons beraden op welke manier we dit gaan doen. De oproep voor vrijwilligers wordt steeds genegeerd op een kleine groep na. Blijkbaar is de betrokkenheid niet groot. We gaan met die kleine groep in overleg of we het onderhoud op deze manier wel willen blijven doen. De belasting voor de welwillende groep is groot en niet terecht. Als het zo blijft, moeten we mogelijk het onderhoud uitbesteden aan een hoveniersbedrijf. U hoort nog. Met vriendelijke groet Henk Boer (namens de tuinploeg) Tel. 491645.

Ter herinnering. De Voedselbank

Ook deze week zamelen we weer in de voor de Voedselbank Meppel.

Waar heeft de Voedselbank behoefte aan: rijst, pasta, margarine, bak/braadproducten, afwas/schoonmaakmiddelen, koffiemelk, koffie, thee, blik/potgroenten, suiker en vacuüm verpakt broodbeleg.

In de **maand mei** zou de Voedselbank graag als aanvulling op de pakketten **soep en groente in blik of pot** ontvangen. U kunt een keuze maken uit de bovenstaande producten en die inleveren in de kratten die in de drie kerken van Nijveen en Kolderveen staan. U doet toch ook mee?

Ter herinnering. E-meeting 19 mei: Koffer

Zondag 19 mei is er al weer een e-meeting, deze keer met als thema koffer.

We zijn allemaal op reis. Tijdens onze levensreis maken we dingen mee, vaak mooie en soms helaas minder mooie dingen. Van al die ervaringen gaat een deel mee in onze koffer die we ons hele leven meenemen. Zo is het ook met de Bijbel: welke verhalen zijn ons bijgebleven, welke personen zijn met ons meegereisd tijdens ons leven. En... wat doen we met deze kennis in ons dagelijks leven?



Tijdens de dienst leggen we live contact met de kinderen die dat weekeinde op reis zijn met club. Samen met hen doen we een bijbelquiz. We maken er een soort challenge van: wie weten het meest over de Bijbel; de kinderen op clubkamp... of de volwassenen in de kerk?



De dienst begint deze keer om half elf (!). Dat heeft te maken met de dienst die de kinderen tijdens clubkamp houden. Rond een uur of elf proberen we de verbinding te leggen met het kamp. Dus is/zijn jouw kind/kinderen mee op clubkamp? Kom dan zeker naar deze e-meeting!

Wie gaat met ons mee op reis?

Na de dienst is er voor iedereen koffie, thee of ranja én lekkere hapjes. Bij goed weer doen we dat in de tuin voor de kerk. Voor de voorbereiding van deze high tea zijn we op zoek naar enkele **vrijwilligers**. Lijkt het je leuk om de kookgroep hierbij te helpen, meld je dan bij Hillie Hoekman.

Op de leesplank

Het kan zomaar gebeuren dat je in je huis kortsluiting krijgt. Twee elektriciteitsdraden komen met elkaar in contact en smelten. Ook in je geloofsleven kun je soms kortsluiting ervaren, vooral wanneer je de liefde van God niet kunt rijmen met het geweld in de Bijbel. Ook het offer dat Jezus moest brengen tot ons behoud, roept soms vragen op; Ze zijn allebei getrouwd met een man die niet gelooft. Het belangrijkste in hun leven kunnen ze niet delen met degene van wie ze het meest houden. Ze spreken misschien wel meer en dieper met elkaar over het geloof dan menig christelijk getrouwd stel, maar het blijft bij praten. Twee verhalen over liefde en gemis. Dit zijn een paar onderwerpen uit de nieuwste Elisabethbode. Neem eens een exemplaar van de Elisabethbode mee van de leesplank en laat u inspireren door het blad. Ze liggen ervoor.

Liederen:

Voor de dienst : Chr. Mannenkoor Meppel zingt: Één Naam is onze hope
Tijdens de dienst : intochtslied Ps.122: 1,3; klein Gloria; Ere zij aan God de Vader (NLb 705) couplet 1 koor, couplet 3 koor, couplet 4 gemeente, Wilhelmus Lied 708: 1,6

Mededelingen zondag 5 mei 2019 jaargang 16 nr. 14



Dorpsstraat 7, Nijeveen, tel. 0522 – 491671
Websiteadres: www.gereformeerdekerk.nl
Redactieadres: Maria van Gasteren, Griftestuk 13
allmarad@home.nl Tel. doorgeven kan ook via:
0522- 491141